

PRESSMEDDELANDE – NYTT SLÄPP!



Radikal kvartett skildrar omöjlig kärlek

ASKEN INNEHÅLLER
FYRA BÖCKER:

Victoria Benedictsson

– *En realist*

Anne Charlotte Leffler

– *Barnet*

Elin Wägner

– *Löftet & Aldrig så lite man inte är gift*

Alfhild Agrell

– *Skymning & Födelsedagskakan*

ISBN: 9789175895482

Form: Mari Atterhög,
Lisa Benk

Utgivningsdatum:
26 januari



Noveller av **Victoria Benedictsson**, **Anne Charlotte Leffler**, **Alfhild Agrell** & **Elin Wägner** i Novellix nya släpp

Lagom till alla hjärtans dag ger Novellix ut en ask med noveller skrivna av fyra kvinnor som under sin livstid var banbrytande, besvärligt ärliga – och ibland kära. I asken *Älskar, älskar inte* återfinns berättelser om kärlek – men kanske framför allt om maktspelet som hör därtill.

På den vackra lådan syns blomblad falla, ett efter ett. *Älskar, älskar inte* – det är frågan. Med humor och samhällskritiska inspel vrider och vänder författarna på kvinnans roll kring sekelskiftet, där valet ofta stod mellan underkastelse eller att göra sig fri till ett högt pris.

Författaren och dramatikern **Victoria Benedictsson**, aktuell i Elisabeth Åsbrinks uppmärksamade biografi, låter i novellen *En realist* en ung kvinna genomskåda sin förälskelse. Benedictsson anses – jämte August Strindberg – vara en av 1880-talets främsta realistiska författare i Sverige.

Anne Charlotte Leffler är känd för sina samhällskritiska dramor och noveller där frågor om genus, makt, erotik och äganderätt ofta stod i centrum. Novellen *Barnet* är inget undantag – här följer vi en hustru som behandlas som ett barn av sin make.

Alfhild Agrell var även hon en kritikerrosad dramatiker och författare under sin livstid, men har likt många andra kvinnor fallit i glömska inom den moderna litteraturhistorien. I den här Novellix-asken ryms två noveller som ger prov på hennes starka författarskap: *Skymning* och *Födelsedagskakan*.

I novellerna *Löftet* och *Aldrig så lite man inte är gift* gestaltar **Elin Wägner** två kvinnors tankar och ifrågasättande av äktenskapet, både om att vara i det och utanför det. Wägner var pionjär inom den svenska kvinnorörelsen och precis som i hennes andra verk genomsyras dessa noveller tydligt av hennes idéer inom feminism.

Älskar, älskar inte släpps den 26 januari.

Högupplösta bilder: novellix.se/press
Presskontakt: julia@novellix.se, 073-679 80 20



N
NOVELLIX
– stories to go –